

Graneberg 1943. En liten berättelse om en bortsprungnen gosse.

Ett par somrar åren 1942-1943 hyrde mina föräldrar ett sommarhus på Tjädervägen i Graneberg av förläggaren, sedermera prästen, Herbert Hårshagen i Uppsala. (Hårshagen flyttade år 1944 med fru, son och dotter in i fastigheten som därmed blev åretruntbostad. Huset låg vid nuvarande adressen Tjädervägen 36 B).

Själv minns jag ingenting från dessa sommarvistelser, jag var ju bara två - tre år då. Däremot har min mamma Elsie en gång berättat för mig om en händelse 1943 där undertecknad var huvudrollsinnehavaren:

En dag så kunde mamma inte hitta mig på tomten där jag brukade leka. Oftast brukade min storasyster Kristina vara med mig men så var tydligen inte fallet denna dag. Min moder blev förstås ängslig över vart jag tagit vägen men hon kunde inte finna mig i den närmaste omgivningen. Cykeln kom fram och ett sökande påbörjades. Det här var på den tiden när spårvagnen gick mellan Uppsala och Graneberg. Alltså styrdes sökandet ner mot spårvägen. När mamma kom till hållplatsen "Naturparken" (där spårvägen korsade Granebergsvägen) så hörde hon ett välbekant klingande och från uppsalahållet kom den vita spårvagnen åkande. Den stannade vid hållplatsen framför en något svettig och upprörd moder och ut kom spårvagnsföraren med en liten gosse i famnen.

"Är den här din?", frågade han i det han ställde ner mig på perrongen och fortsatte: "Han sa att han skulle gå och möta pappa Per".

Ur minnesarkivet

Sunnersta i december 2013

Stig Pson Lundquist